

ΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ

Υπάρχουν πολιτικά κόμματα που δηλώνουν μνημονιακά και το επιβεβαιώνουν σε κάθε ευκαιρία.

Πλην όμως καμία συνδικαλιστική δύναμη της ιατρικής κοινότητας δε δήλωσε ποτέ μνημονιακή, ούτε προσπάθησε να δικαιολογήσει τα μέτρα λιτότητας στην υγεία. Όλες οι κινητοποιήσεις τα τελευταία έξι χρόνια προκηρύχθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις των παρατάξεων.

Αποτελεί λοιπόν αυθαιρεσία η απόπειρα των αριστεριστών να χαράξουν διαχωριστικές γραμμές μνημονιακών-αντιμνημονιακών στους νοσοκομειακούς γιατρούς, κατατάσσοντας τον εαυτό τους στη δεύτερη κατηγορία και αποζητώντας εναγωνίως –πλην ατυχώς- να συναθροιστούν με τις δυνάμεις που πρόσκεινται στο ΚΚΕ.

Προφανώς τους διαφεύγει πόσο ετερόκλητη είναι αυτή η συνάθροιση, αφού ακόμη κι η ακροδεξιά ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δηλώνει αντιμνημονιακή. Όμως εντέχνως το παρασιωπούν, για να μην καταστρέψουν το ιδεολόγημα που χτίζουν στην άμμο.

Η αυθαιρεσία των αριστεριστών δε διαθέτει τεκμηρίωση και ιδεολογική αφετηρία.

Αποτελεί απλώς απόπειρα ν' αναρριχηθούν στα προεδρεία της ΕΙΝΑΠ και της ΟΕΝΓΕ και, αρνούμενοι την αναλογική-αντιπροσωπευτική συγκρότηση, να θέσουν όλες τις άλλες δυνάμεις στο περιθώριο.

Το τι θα μπορούσαν να επιτύχουν εάν συνωμοτούσε το σύμπαν, και τους επέτρεπε να υλοποιήσουν την ιδεοληψία τους ουδέποτε το έχουν δημοσιοποιήσει. Ίσως και οι ίδιοι το αγνοούν.

Προς το παρόν, περιμένοντας τη συνομωσία του σύμπαντος, θα παραμένουν έξω από κάθε προεδρείο. Όντως αποτελεί πολύ καλή πρόφαση για να μην αναλαμβάνεις ευθύνες και να επιδίδεις σε ανέξοδη κριτική των πάντων..

Αυτά δηλώνουν ΑΝΩΝΥΜΑ στην ιστοσελίδα τους - κατ' όνομα ygeianet – η ηγεσία του «Μετώπου» και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στους γιατρούς (μάλλον κυβερνητικοί εκπρόσωποι θα ήταν η καλύτερη έκφραση).

Κάνει εντύπωση το θράσος και η αντιδραστικότητα της επιχειρηματολογίας τους. Δεν έχει καμιά σχέση με τη συζήτηση για το προεδρείο της ΟΕΝΓΕ, ούτε απλά εκφράζει κομπλεξισμό κάποιου που δεν παραδέχεται την ήττα της παράταξής του και το νέο συσχετισμό που διαμορφώνεται στο κίνημα των νοσοκομειακών γιατρών.

Απεναντίας αποτυπώνει όλο το βάθος της συντηρητικής μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ και αποτελεί μνημείο κυβερνητικού και μνημονιακού απολογητισμού.

Ας δούμε συγκεκριμένα:

1. Τα κόμματα, κατ' αυτούς, είναι «μνημονιακά» αλλά οι συνδικαλιστικές παρατάξεις τους όχι, αφού «έτσι δηλώνουν». Τι κι αν αυτές οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες, της ΝΔ (ΔΗΚΝΙ), του ΠΑΣΟΚ (ΙΑΤΡΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ) και τώρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (ΜΕΤΩΠΟ) έχουν καταστρέψει το υγειονομικό και εργατικό κίνημα εδώ και δεκαετίες. Το άφησαν γυμνό, στρατηγικά αποδυναμωμένο, ταξικά συμβιβασμένο και στιγματισμένο, απροστάτευτο στην επέλαση των μνημονίων, του κεφαλαίου, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Αποκορύφωμα το ΝΑΙ των νενέκων της YES- ΕΕ το καλοκαίρι στο δημοψήφισμα, που κι αυτοί δηλώνουν βέβαια αντιμνημονιακοί.

Τη δόξα του Α. Παπανδρέου έχουν ζηλέψει πολλοί, όταν στη δεκαετία του '80 με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, έλεγε τότε «ότι το κίνημα πρέπει να αγωνίζεται για να φύγουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ, αλλά η κυβέρνηση να ψηφίζει για να μένουν, διότι η κυβέρνηση κάνει το εφικτό και η συνδικαλιστική παράταξη του κόμματος το επιθυμητό!» Και είχε βγει το γνωστό σλόγκαν για το δούλεμα του ΠΑΣΟΚ: «φεύγουν οι βάσεις που μένουν».

ΝΤΡΟΠΗ ΨΕΥΤΕΣ ΝΕΟΠΑΣΟΚΟΙ!

2. Οι «αριστεριστές» (όπως απαξιωτικά αποκαλεί το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή η θλιβερή ηγεσία του «Μετώπου» γιατί φαίνεται ότι οι ίδιοι θεωρούν τους εαυτούς τους ... «αριστερούς», τρομάρα τους) δεν βάζουν διαχωριστική γραμμή «μνημόνιο-αντιμνημόνιο». **Αλλά μνημόνιο – ευρωδουλεία - ξεπούλημα δημόσιου**

πλούτου στις πολυεθνικές – σφαγή εργασιακών δικαιωμάτων - ολοκληρωτισμό που γράφει στα παλιά της τα παπούτσια την ετυμηγορία του λαού - υποταγή στους τοκογλύφους “δανειστές” ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ, και αντιμνημόνιο –αντιΕΕ – αντιΔΑΝΤ - αντιπλουτοκρατία για μια κοινωνία δικαίου, λαϊκής απελευθέρωσης, εργαζομένων ιδιοκτητών του πλούτου που παράγουν ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ.

Αυτή είναι η κρυστάλλινη διαχωριστική γραμμή που ξεχωρίζει τους αγωνιστές από τους δημαγωγούς, αυτούς που είναι με την πολιτική ανατροπή από αυτούς που είναι «πρωτοκολλητές» των επιχειρηματιών, της Λαγκάρντ και του Ντάισενμπλουμ.

3. Οι κύριοι του «Μετώπου» επιμένουν ακόμα περισσότερο! Χρησιμοποιούν τα ίδια άθλια επιχειρήματα, που διατύπωναν ως πέρσι ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος. Ότι υπάρχει «ετερόκλητη συμμαχία αριστεριστών και Χ.Α.», αφού και οι δύο «αντιμνημονιακοί είναι». Υιοθετούν δηλ. τη φασίζουσα θεωρία των δύο άκρων.

Όπως όμως γνωρίζουν οι πάντες, «ετερόκλητη, οικουμενική συμμαχία» έχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τη ΝΔ, το (πρώην) ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑΜΙ, το Λεβέντη, τη ΔΗΜΑΡ. Μαζί ψηφίσανε το 3^ο και 4^ο μνημόνιο το καλοκαίρι, μαζί τα εφαρμόζουν (εκτός αν θεωρεί κανείς ότι ο Κυριάκος και η Φώφη κάνουν αντιπολίτευση). Την ίδια (καθόλου) «ετερόκλητη» συμμαχία έχουν κάνει στην ΟΕΝΓΕ τα τελευταία χρόνια οι ηγεσίες των παρατάξεων ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ – ΠΑΣΟΚ. Παρεΐτσα οι τρεις τους είχαν μοιράσει τις καρεκλίτσες του προηγούμενου προεδρείου, παρεΐτσα οι τρεις τους (και ... όχι «ομόφωνα όλες οι παρατάξεις» όπως ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΑ ισχυρίζονται) ψήφισαν ΟΛΕΣ τις σημαντικές αποφάσεις (συμπεριλαμβανομένου και του «διοικητικού απολογισμού» που ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΗΚΕ στο πρόσφατο συνέδριο), παρεΐτσα οι τρεις τους μετέτρεψαν την ΟΕΝΓΕ σε γραφείο τύπου του υπουργού Υγείας βάζοντάς τον μάλιστα να ... προεδρεύει (!) κιάλας στις συνεδριάσεις των οργάνων της ομοσπονδίας.

Και – μην σας κακοφανεί – κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ : με τη ΧΑ εσείς θα συνεργαστείτε έτσι όπως πάτε. Κι αυτοί με την ΕΕ, τους εφοπλιστές και το κεφάλαιο είναι εξάλλου. Ή μήπως η απόφαση για «κλειστά σύνορα» στην Ευρώπη (την οποία και ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχτηκε), η παγίδευση των προσφύγων και ο εγκλεισμός τους σε στρατόπεδα είναι δημοκρατική πράξη; Δεν σας ξεπλένει η ψεύτικη αλληλεγγύη σας γι’ αυτή τη βαρβαρότητα.

4. Τέλος για τα προεδρεία. Κόπτεστε για «αντιπροσωπευτικά» προεδρεία, για να μην χάσουν καμιά καρέκλα τα «φιλαράκια» σας της ΔΗΚΝΙ και των λοιπών. Αφήστε τις υποκρισίες κύριοι. Τα «αντιπροσωπευτικά» προεδρεία είναι η αντιστοίχιση των συναινετικών, οικουμενικών κυβερνήσεων στο συνδικαλιστικό κίνημα. Μετατρέπουν τις θέσεις και τα προγράμματα των παρατάξεων σε «σούπερ», αμβλύνουν τις διαφορές, είναι προϊόν συναλλαγής, παραχαράσσουν τη θέληση των ψηφοφόρων και δεν είναι καθόλου «δημοκρατική αρχή», όπως λέτε. Γιατί είναι δηλ. αντιδημοκρατικό, από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια προγραμματική διαφορά και άλλη συνδικαλιστική πρακτική (εσείς παρακαλάτε το Υπουργείο για «νέα συλλογική σύμβαση», όταν το ίδιο διατηρεί καταργημένη την παλιά και μαζί με όλη την κυβέρνηση ετοιμάζεται να ψηφίσει την οριστική μας εξόντωση με τη νέα ασφαλιστική και φορολογική λεηλασία), να συγκροτηθεί αγωνιστικό προεδρείο της πλειοψηφίας (ΔΗΠΙΑΚ – Ενωτικό Κίνημα) και είναι δημοκρατικό να επιβάλλει η μειοψηφία (ΜΕΤΩΠΟ-ΔΗΚΝΙ - ΠΑΣΟΚ) τη θέλησή της;

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΟΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ;

ΥΓ. Μην γίνεστε συνήγοροι του ΚΚΕ και της ΔΗΠΑΚ κύριοι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Τη σαθρή λογική της «αντιπροσωπευτικότητας» πάνω από πολιτικές και συνδικαλιστικές διαφορές, την έχουν καταλάβει οι πάντες. Μην φοβάστε! Τη λύση αυτή τη φορά δεν θα τη δώσουν τα διάφορα κομπρεμί, ούτε οι παρασκηνιακές επαφές με τα πολιτικά γραφεία. **Αλλά ο μαχόμενος κόσμος των υγειονομικών και όλου του λαού που σύντομα θα ξαναβγεί στο δρόμο για να σπάσει τη διαρκή φυλακή των μνημονίων και της ευρωκαταπίεσης.** Για να εκδικηθεί τους ψεύτες και τους προδότες των αγώνων και των ελπίδων του. Κάντε λίγο υπομονή!

ΟΛΓΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ειδική Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος

Μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ και ΔΣ σωματείου εργαζομένων νοσοκομείου Νίκαιας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΙΖΟΣ

Ειδικός Παθολόγος - Εντατικολόγος

Πρόεδρος σωματείου εργαζομένων ΑΤΤΙΚΟΥ Νοσοκομείου

ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Νευροχειρουργός

Μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ και ΓΣ ΟΕΝΓΕ